

NIEUWSBRIEF MEI

JAARGANG 6 #5



VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE EN HOE NU VERDER?

Door: Jan Dijkman

In de nieuwsbrief van april jl. schreef ik over hoe nu verder. Daar wil ik graag aan toevoegen dat het lijkt dat voor God kiezen zo gemakkelijk of vanzelfsprekend is. Maar dat is het niet. Ga maar na. Hoe vaak was er twijfel! Op één van de vijfde zondagen die we bij de Schakel mochten houden vertelde Hermen Menkveld over de kerkgang van zijn grootouders, ouders, en zoals het nu anno 2026 gaat. Zijn grootouders woonden in Hengelo Gld. en liepen zondags naar de kerk in Doesburg. 2,5 uur heen en 2,5 uur terug en maakten 2 diensten mee. Zijn ouders gingen eerst op de fiets en later met de auto op zondag naar de kerk in Doesburg om daar de diensten te bezoeken. Nu, door de digitalisering, kunnen we diensten bijwonen wanneer wij maar willen.

Voor mij werd in een paar regels duidelijk wat een ontwikkeling wij meemaken. Heel veel aardse dingen zijn vandaag nieuw en morgen al oud. Vaak raken wij aan gewoontes gehecht en dat bepaalt juist ons gedrag of houding, zonder ons verder te verdiepen waarom wij iets doen. Dit levert nogal eens conflicten op. Dé God, die Hermen's grootouders en ouders beleden is ook vandaag, als wij een (digitale) bijeenkomst meemaken, nog steeds dezelfde God. Hij kent geen verschillen in rijk of arm, blank of zwart, jong of oud, enz. Jezus heeft, door de opstandig uit de doden, de weg voor ons allen vrijgemaakt om straks op te gaan naar het Nieuwe Jeruzalem. Jezus geeft ons hoop en troost.

Op 13 april trof mij het verhaal van Floortje uit Baak, in de Stentor. Een meisje van 19 jaar dat haar hele leven met kanker moest dealen. Een paar dagen voor haar sterven liet ze optekenen: 'God is within her, she will not fall; God will help her at break of day' (God zit binnen in haar, ze zal niet vallen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de dag) Floortje had troost gevonden in het geloof. U ook!!!!



AGENDA

BIJeenKOMSTEN MEI JUNI

24 mei	Wim van den Bosch
30 mei	Algemene Vergadering
31 mei	Zangdienst (5e zondag)
14 juni	Jelle Borger
28 juni	Barend Bloem



BIJBELS SPREEKWOORD

Door: Gerlien Kaemingk

Toen zag Cham zijn vaders naaktheid en vertelde het aan beide broers buiten. Daarop namen Sem en Jafeth een mantel, legden die op hun beide schouders, liepen achterwaarts en bedekten hun vaders naaktheid.

**Genesis 9:22,23 Spreuken 10:12. 2
Cor 13:7 Jacobus 5:20 1 Petrus 4:8**

Als je iets verkeerd verborgen houdt om de betrokkenen te sparen, doe je dat uit liefde. Of als je iets verzwijgt wat niet goed is om iemand niet in de moeilijkheden te brengen, dan bedek je het met de mantel der liefde. Zoals de twee zonen van Noach diens naaktheid bedekten met een mantel. De spreukendichter geeft aan dat liefde het menselijke falen bedekt, in tegenstelling tot haat, wat ruzie en onrust veroorzaakt. Jacobus moedigt christenen aan om iemand die afdwaalt van het Evangelie in liefde aan te moedigen terug te keren naar God. En Petrus moedigt de gemeente aan om elkaar te blijven liefhebben, ondanks de verschillen van opvattingen. De liefde bedekt vele zonden, omdat je hebt geleerd uit vergeving te leven.



VOER VOOR HERKAUWERS

door Bram en Maaike van den Berg

12 apr. 2026 Charles Groot

"Morgen zal het Pasen zijn"

1 Petr. 1: 3 en 4

Charles Groot sprak voor het eerst in De Wildenborch kapel en was ook onze organist. In de grondtaal is 1 Petr. 1:3 - 12 één lange zin en is de hoofdzin dat God ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door Jezus' opstanding, vers 3.

Hoe belangrijk is dus Pasen, iedere morgen weer!

De historische opstanding van Jezus vraagt geloof en bekering.

Ieder mag tot Jezus komen zoals hij is om vergeving te ontvangen, want de Heiland gaf daarvoor Zijn leven. Corrie ten Boom zou later zeggen dat het verboden is te vissen naar die zonden omdat ze in de diepten van de zee gegooid zijn. En ons leven als christen is gericht op de eeuwigheid, dat is onze hoop en daar wacht onze erfenis! Tot slot zongen we als gemeente het lied van Charles Groot: "Jezus leeft in eeuwigheid".



26 apr. 2026 Hans Witmer

"Vergevende liefde"

Joh. 13:36-38 en 21:15-19

Petrus was in zijn enthousiasme de man van grote woorden, mijn leven zal ik voor U geven, en toch verloochende hij zijn Heer. Maar hij was ook de man die Jezus als zijn Heer herkende. Na Jezus' opstanding werd Petrus in het openbaar weer in ere hersteld aan de zee van Tiberias door drie vragen over zijn liefde voor zijn Heer: "Heb je me meer lief, (met agapè liefde, opofferende liefde) dan de anderen?" Petrus antwoordt tweemaal dat hij liefheeft (met phileo liefde, vriendschaps liefde). Petrus hilde na Jezus' derde vraag naar zijn liefde voor zijn Heer. "Houd je van Me als een vriend?" "Heer, U weet toch alles, U weet toch dat ik van U houd.

Houden wij soms niet meer van geld en carrière, familie en eer van mensen? Dat kost vaak zelfverloochening.

LAAT JE HART SPREKEN



Jezus gaat naar de hemel

Jezus is met zijn discipelen,
naar een hoge berg gegaan.
Hij zegt: 'Ik ga naar Mijn Vader,
want daar kom Ik ook vandaan.'

'Ik laat jullie niet alleen hoor.
Ik beloof je, als je wacht,
komt Mijn Geest in jullie wonen.
En ontvangen jullie kracht.'

'Ja, Mijn Geest zal jullie helpen.
Hij maakt je van binnen blij.
Ga op reis naar alle mensen,
en vertel ze maar van Mij.'

Jezus zegent eerst Zijn vrienden,
dan gaat Hij bij hen vandaan.
Kijk, de vrienden zien hoe Jezus
naar Zijn Vader is gegaan.

En ze staren naar de hemel.
Nee, hun Heer zien ze niet meer.
Wel twee engelen die verschijnen,
en zij zeggen: 'Hij komt weer!'

'Jezus komt eens op de wolken.'
Wat een feestdag, dat is fijn!
Want dan roept Hij al Gods kinderen,
om altijd bij Hem te zijn.



LAAT JE HART SPREKEN



De wind steekt op Sela

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!



[De wind steekt op | Sela - YouTube](#)

LAAT JE HART SPREKEN



"Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon" *Jaap Zijlstra*

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akker grond,
zoekt naar het licht en op staat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig Licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Lof zij uw Naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De Morgenster, zo zeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.

God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schad'en en schande.
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.

[Luister versie 1](#)

[Luister versie 2](#)

(2 verschillende uitvoeringen)



SAMEN ZINGEN OP 31 MEI



SAMEN ZINGEN OP DE 5E ZONDAG 31 MEI

Op zondag morgen 31 mei organiseren wij een zangdienst in de Kapel, waar wij hopen fijn met elkaar te zingen. U kunt voor deze dienst een lied insturen dat u mooi vindt of waar u goede herinneringen bij heeft.

U heeft daarbij de mogelijkheid om daarbij een korte uitleg te geven over waarom u dit lied graag wil zingen.

Lever hierbij graag zo veel mogelijk informatie over in welk boek het nummer staat en/of welke versie van het nummer, indien mogelijk graag een linkje van Spotify of YouTube erbij sturen.



Stuur uw nummer en evt. uw tekst naar h.menkveld@kpnmail.nl of app het naar 0657971161.

U mag het ook fysiek doorgeven aan Hermen Menkveld. Graag vóór 18 mei insturen.

BIDSTOND



De bidstond voor de vervolgde broers en zussen en Israël is op de eerste **donderdagavond** van de maand, dus komende maand op **4 juni** vanaf 19:45 uur. Voor aanmelding: 06-13489689 - Maaïke vd Berg

PUZZELHOEK



wie is de Heilige Geest?

Vraag en antwoord. Lees de Bijbelteksten en vind de antwoorden!

Schrijf de antwoorden in de vakjes van de puzzel. Klaar? In de balk met de pijl lees je van boven naar beneden het ontbrekende woord uit deze tekst:

Voordat Jezus naar de hemel gaat, geeft Hij zijn discipelen een geweldige belofte:

'Ik zal de Vader vragen jullie een andere te geven, die altijd bij je zal zijn.' (Johannes 14:16)

1. Wat doet de Heilige Geest als je niet weet wat je moet bidden? Hij voor jou.
Romeinen 8:26
2. Wat heeft de Heilige Geest in je hart uitgegoten? Gods Romeinen 5:5
3. De discipelen worden getuigen van Jezus tot aan het uiteinde van de
Handelingen 1:8
4. Jezus zei: 'De Heilige Geest zal jullie duidelijk maken en in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.' Johannes 14:26
5. Wat is een andere naam voor de Heilige Geest? Johannes 14:26 NBG
6. Jesaja noemt Hem de Geest van, *ander woord voor kracht*. Jesaja 11:3 NBG
7. Wie gaf de belofte dat de heilige Geest zou komen? De Handelingen 1:4
8. Op het pinksterfeest werden de discipelen met de Heilige Geest.
Handelingen 2:4
9. Jesaja noemt Hem de Geest van, *ander woord voor advies*. Jesaja 11:3 NBG
10. Op het pinksterfeest verschenen tongen van Handelingen 2:3
11. Je hebt de Heilige Geest ontvangen en nu ben je Gods kind. Met welke naam mag je de Vader nu aanroepen? Romeinen 8:15
12. Jezus vertelde aan Nicodemus dat je door de Geest op geboren moet worden.
Johannes 3:7
13. Als jij de Vader vraagt om de Heilige Geest, dan zal Hij jou Die ook Lucas 11:13
14. Wat wordt jouw lichaam als de Geest van God in je woont? 1 Korinthiërs 3:16
15. Wat ontvangen de discipelen als de Heilige Geest over hen komt, zodat ze een getuige van de Here Jezus kunnen zijn? Handelingen 1:8

Lees de teksten uit de Nieuwe Bijbel Vertaling, NBV, tenzij de NBG wordt genoemd.



SECRETARIAAT: DESCHAKEL2017@HOTMAIL.COM



STICHTINGCHRISTENGEMEENTE.DESCHAKEL



WWW.STICHTINGDESCHAKEL.COM



NL 87 RABO 0322 1400 48