



VANUIT HET BESTUUR



"Water is uiteindelijk sterker dan steen. Zachtheid wint het altijd van hardheid". Deze spreuk las ik in de Omdenken scheurkalender. Het team van Omdenken plaatst allerlei uitspraken in deze kalender om mensen aan het lachen te maken of aan het denken te zetten. Het heeft mij ook aan het denken gezet over hoe wij tegen zaken als gelovigen aankijken. Een kleinzoon van ons liet mij in die zelfde week op de computer lezen dat de aarde door de oerknal is ontstaan en niet geschapen is zoals de Bijbel dat zegt. Dát geloven is voor naïeve mensen viel er te lezen. Het komt zeker op jonge kinderen overtuigend over omdat ouders veelal niet geloofd worden in een bepaalde levensfase. Niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen is vaak de waarheid

dat wat zomaar gepubliceerd wordt. De bron waar het vandaan komt wordt vaak niet genoemd of is niet te verifiëren. Wel de persoon want die trekt de waarheid naar zich toe. Dat is beangstigend. Wat moet je geloven? Ben je dan naïef als je daar kritisch over nadenkt! Vrede is ver te zoeken. Ook in ons zelf. Worstelen met vele vragen. Mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet en kunnen meedogenloos hard zijn voor elkaar. Heeft Jezus ons niet iets anders geleerd?

Pasen ligt net achter ons. De kracht die daar vanuit gaat dat bemoedigt ons en geeft ons hoop. De hardheid die wij in ons leven kunnen ervaren maakt plaats voor zachtheid. In de Bijbel is veel over water geschreven. Water staat symbool voor: leven en groei – stof en oordeel afspoelen – vrede en genezing en symbool voor vergeving. Ik weet niet of het team van Omdenken stil gestaan heeft bij deze gedachte. Maar bedoeld of onbedoeld deed het wat met mij en ik realiseer me dat water uiteindelijk sterker is dan steen. God ontfermt zich over ons en is ons genadig tot in Eeuwigheid.

Jan Dijkman



Agenda

BIJEENKOMSTEN
MAART / APRIL

28-04-2024 Arjan Treuren uit Apeldoorn
12-05-2024 Jelle Borger uit Vriezenveen
19-05-2024 avonddienst 19.00 uur
Pinksteren met Rogier van Splunter uit
Doesburg



Lief en Leed

In deze uitgave zijn er geen lief & leed vermeldingen

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen alleen wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken eventueel in te korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief.



Bijbels spreekwoord

EEN REDDENDE ENGEL

De engel die mij verlost heeft uit alle nood, zegene deze jongelingen. Genesis 48:16

Een reddende engel is iemand die in moeilijke omstandigheden heel onverwacht hulp biedt en voor de uitredding zorgt.

In de Bijbel komen we veel engelen tegen, die verschillende namen dragen, en verschillende taken hebben. Zo staan cherubs bekend om hun macht en schoonheid. En Serafs voeren priesterlijke taken uit.

Aartsengelen heersen over koninkrijken en hemellichamen. Gewone engelen zijn hemelse wezens. Engelen zijn dus dienende geesten die uitgezonden worden door God ten dienste van hen die het heil beërven, staat in *Hebreeën 1:13,14*.

Ook hebben engelen een speciale taak in de eindtijd, waarbij zij Gods oordeel uitvoeren over de mensheid, vanwege hun boosaardige daden. Er zijn verhalen van mensen die in tijden van nood ineens hulp kregen van een mens, die later ineens verdwenen was. Maar op dat moment hulp bood in een benauwde situatie. De engelen beproeven de mensen door soms in menselijke vorm te verschijnen, om te kijken hoe zij vreemdelingen behandelen (*Hebreeën 13:2*)

Gerlien Kaemingk

Laat je hart spreken

UW WIL GESCHIEDE



Uw wil geschiede
In tijden van voorspoed en nood
Uw wil geschiede
Al mijn vragen zijn soms zo groot

Uw wil geschiede
Ook als Uw plannen anders zijn
dan die van mij
Uw wil geschiede
Want hoe de weg ook gaat
U bent er altijd bij

Leer mij dit te bidden
Juist als de weg moeilijk is
Leer mij dan alles van U te verwachten
Wetend dat Uw plan altijd hoger is.



Laat je hart spreken

MAJESTEIT, KONING IN EEUWIGHEID



Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping door uw hand hebt voortgebracht,
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser, mijn schuilplaats en mijn kracht.

Refrein:

Wij verhogen U, Heer Jezus;
elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen u Heer Jezus,
Niemand is als U.
Nee, niemand is als U.



<https://www.youtube.com/watch?v=bVYwEeK0J0U>

Laat je hart spreken

DE BESTE BIJBEL ALARMNUMMERS



De beste bijbel alarmnummers

Boos?	Johannes 3:16
Zwak?	Jeremia 29:11
Eenzaam?	Filippenzen 4:13
Gezondigd?	Psalm 23:4
Bezorgd?	Romeinen 8:28
Angstig?	Psalm 23:1
Ongelukkig?	Psalm 23:6
In gevaar?	Psalm 23:5
Depressief?	Psalm 23:3
Gebrek aan geloof?	Psalm 4:6
Anderen onvriendelijk?	Romeinen 6:23

Laat je hart spreken

BIDSTOND



Woensdag, 3 apr, was er bij Bram & Maaïke van den Berg de tweede maandelijkse bidstond voor Israël en de ondergrondse kerk. Deze keer waren we met z'n vieren: Jan-Willem van het Ende, Joop Boerema plus uiteraard Bram & Maaïke van den Berg.

Na een openingsgebed gebruikten we voor het gebed voor Israël de gebedskalender van Christenen voor Israël, aangevuld met berichten die we regelmatig uit dat land krijgen. Zo konden we heel up to date bidden.

Voor de vervolgte kerk baden we tijdens deze ramadantijd met name voor Marokko. Omdat Maaïke deze morgen contact had met een Marokkaanse christen konden we heel gericht bidden voor dit land, maar dus ook voor de christenen in dat land. Uiteraard baden we ook voor de vervolgte kerk in het algemeen. Kortom, het was een goed uur van gebed en we hopen dat we een volgende keer weer meer bidders mogen verwelkomen.

Die volgende keer is deze keer op de tweede woensdag van de maand: 8 mei van 20:00 tot 21:00 uur bij Bram & Maaïke van den Berg,
Zutphenseweg 5 te LAREN
Tel. 085 1045588
Mobiel 06 13489689

De koffie is klaar vanaf 19:45 uur

Hartelijke groet,
Maaïke van den Berg

