

NIEUWSBRIEF



DECEMBER 2022



BIJEENKOMSTEN AGENDA

- 25 december Jan Simmering
- 8 januari geen bijeenkomst
- 15 januari geen bijeenkomst
- 22 januari Jelle Borger
- 28 januari zaterdagmiddag
themamiddag

VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE

door Symen van der Meulen

Het is december en we zijn op weg naar kerst. De tijd van verwachting, de Adventstijd. De geboorte van Jezus. We horen het elk jaar opnieuw: twee mensen in de Bijbel krijgen een bericht. Ten eerste Maria, ze zal zwanger worden en een zoon baren. Haar reactie is in eerste instantie zo menselijk, zo gewoon. Hoe is dat mogelijk? Ten tweede Jozef, die ondertrouwd was met Maria. Hij kreeg de boodschap over Maria. Hoe kon dat? Hij dacht: “Laat ik mij maar terugtrekken om Maria niet in de problemen te brengen.” Dat is ook zo menselijk te begrijpen van zijn kant, zo gewoon. Deze twee mensen krijgen het bericht van de engel dat de Heilige Geest over hen zal komen en de Kracht van de Allerhoogste Maria zal overschaduwen.

We leven momenteel in het jaar 2022. Terugkijkend een bijzonder jaar, een jaar met hoogtepunten, maar ook zeer zeker dieptepunten. In wat voor wereld wonen we, en wat doen mensen elkaar aan? We beseffen best dat we niet in een volmaakte wereld leven. Wat ons persoonlijk aangaat is je eigen vreugde waar je dankbaar voor mag zijn. Je eigen verdriet, onzekerheid of gemis. Hoe moet ik verder? God heeft het toch goed met ons voor! Hoe kom ik door de stormen van het leven heen? Hoe is het mogelijk? Net als Jozef en Maria in eerste instantie reageerden. Tóch mogen we in deze Adventstijd ons er aan herinneren en blijven vertrouwen op de komst van onze Redder Jezus Christus, die de zonde van de wereld droeg en bij de Hemelvaart beloofde: Ik laat jullie niet alleen, Ik zendt jullie mijn Geest. Dat we met alles wat we op onze levensweg ook tegenkomen ons hart blijven openstellen voor Zijn nabijheid, Zijn Geest. Dat we, al begrijpen we zoveel dingen niet, we er tóch door bemoedigd worden, want wat God beloofd heeft maakt Hij waar. In dit vertrouwen wensen we een ieder sterkte, wijsheid en gezegende dagen toe.

KERST





EEN OPEN HEMEL

door Bram van den Berg

Het is een bekend Kerstlied: Midden in de winternacht ging de hemel open. Het gaat me niet om die winternacht, maar om die open hemel. Zo noemt dit lied het verschijnen van de grote hemelse legermacht bij de herders, aan wie op deze manier vrede op aarde verkondigd werd.

Aan die open hemel moest ik denken bij het lezen van de geschiedenis van Jacob op weg naar Haran, naar zijn oom Laban. Na zijn droom over de ladder met opklimmende en afdalende engelen, zegt hij: “Dit is een huis Gods, dit is de poort des hemels”, alsof hij zeggen wil dat hij de hemel geopend zag. Bijzonder is dat Jezus naar deze geschiedenis verwijst bij Zijn ontmoeting met Nathanaël. Die is ervan onder de indruk dat deze rabbi zijn hart blijkt te doorgronden, en wel zo dat hij in deze rabbi Jezus de zoon van God herkent. En dan grijpt Jezus terug op de geschiedenis van Jacob; Hij voorzegt dat zijn discipelen de engelen Gods zullen zien opstijgen en neerdalen; niet op een steen als bij Jacob, maar op de Zoon des mensen. Dus het beloofde uitzicht van de discipelen was ook een open hemel, net als Jacob kreeg, maar nu is de steen de rots Jezus Christus, en de poort de deur, waar we door naar binnen moeten gaan om behouden te worden.

De ‘open hemel’ bij de herders en wat ze de engelen hoorden ‘zingen’, is daar feitelijk op gebaseerd. Vrede op aarde komt er niet buiten Jezus Christus om; Hij is het fundament, de route en het einddoel. Of de herders dat ook zo begrepen, kan ik niet beoordelen. Maar er staat wel dat ze God loofden en prezen. Toen waren de engelen niet meer zichtbaar, de hemel was niet meer open. Ze moesten het toen hebben van hun geloof, het geloof in wat ze gehoord hadden. Eigenlijk net als wij. Zeker als je in een periode zit waarin de hemel niet open is, maar potdicht, alsof die van koper is. Wat is dan Gods Woord: “Zalig zij die niet zien en toch geloven” enorm krachtig.

LAAT JE HART SPREKEN



'EEN GEBED'

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duister is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven,
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,

want wie vergeeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi



'ADVENT'

Dit is de dag waarop wij blijven hopen
Wanneer Hij komen zal in Majesteit.
Niet als – uit kinderbijbels weggelopen-
Een lief klein kindje, vol aandoenlijkheid.

Niet als de leraar in de Synagoge,
Die met bewogenheid het kwaad bestreed;
Niet als de mens, die onder erebogen
Eenmaal Jeruzalem naar binnenreed.

Hij komt ook niet terug als Man van Smarten,
Want eens voor altijd geldt: het is volbracht.
Maar het adventslicht brandt in onze harten,
omdat Hij als de Koning wordt verwacht!

Dit is advent- zet wijd de harten open,
Opdat de plaats voor Hem wordt toebereid.
Dit is de dag waarop wij blijven hopen,
Wanneer Hij komen zal in Majesteit.

INGEZONDEN DOOR DINY LANGENBACH



BIJBELSE SPREEKWOORDEN

DAT VALT IN GOEDE AARDE

Als een bericht of en plan goed ontvangen is, zeg je:
het viel in goede aarde.

De uitdrukking komt uit de bekende Gelijkenis van de Zaaier, waar een deel van het zaad verkeerd terecht komt op de rotsen of de weg, maar het zaad moet natuurlijk op de vruchtbare akker terecht komen, in goede aarde vallen.

En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertig-, zestig-, en honderdvoud toe.

Marcus 4:8 Mattheus 13:8 Lucas 8:8

INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK

LIEF & LEED

Een nieuwe rubriek die door u zelf gevuld kan worden. Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen of iemand in gebed brengen. Wij plaatsen alleen wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken eventueel in te korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief.

Een klein gebaar is omzien naar elkaar.

Mevrouw Verkerk

is dankbaar dat zij haar 97ste verjaardag mocht vieren.

Henk en Gerry Groot Roessink

zijn dankbaar dat zij hun 55 jarig huwelijksfeest mochten vieren.

Diny Bolink

gaat een zware tijd tegemoet nu haar gezondheid afneemt door ziekte.

(De Delle 57 7251 AJ Vorden)

Familie Grotenhuis

had als gezin op een pauze van 3 maanden gerekend, maar helaas is deze pauze al vrij snel abrupt afgebroken, gezien de tumoren uitwendig toch niet zo rustig waren als zij gehoopt hadden. Christel is inmiddels gestart met een behoorlijk pittige chemotherapie. Daarnaast had Christel haar been gebroken en horen ze binnenkort hoe het been is genezen en hoe het nu verder gaat met revalidatie.

(Sophialaan 51, 7261 XR Ruurlo)

Gerhard Meijerink

op vrijdag 9 december jl. is Christina Meijerink-Rutgers (Stien), de vrouw van Gerhard Meijerink overleden op de leeftijd van 85 jaar.

'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Jezus Christus, Die ons heeft lief gehad'

(Romeinen 8:37)

(De Bakkerij 7, 7245 AN Laren gerhard@loarne.nl)



