

NIEUWSBRIEF



MAART 2022



BIJEENKOMSTEN AGENDA

- 27 maart 2022
- 10 april 2022 viering H A
- 17 april 2022 Pasen avonddienst

- De volgende nieuwsbrief komt uit in april 2022.

VANUIT HET BESTUUR EN ORGANISATIE

door Jonathan voor de Poorte

De regelmatige bezoekers van de diensten zullen ons vast wel eens gezien en/of gesproken hebben maar we stellen ons ook graag even aan u voor via de nieuwsbrief. Wij zijn familie voor de Poorte. Jonathan (42), Lisette (40), Roan (13) en Daan (11). We zijn inmiddels 19 jaar gelukkig getrouwd. Zelf ben ik werkzaam in de IT als technisch analist bij Kramp in Varsseveld/Utrecht waar ik vanuit mijn functie meehelp met het bouwen aan de grote webshop van Kramp die reserveonderdelen voor landbouwvoertuigen verkoopt in heel Europa. Ik ben geboren in Hattem maar sinds mijn 2e jaar opgegroeid in Oosterbeek. Lisette regelt alles thuis, is graag bezig in de (moes)tuin en is geboren en getogen in Aalsmeer. Roan doet sinds afgelopen zomer de 2-talige Mavo/Havo op het Isendoorn in Zutphen en houdt nog steeds veel van Lego en gamen. Daan zit in groep 8 van de Hoge Voorde, is graag creatief bezig en houdt van de sport free-running.

Ruim 2 jaar nu, sinds eind 2019 komen we graag in de Schakel. We zijn in 2019 verhuisd vanuit Burgerveen (klein dorp in de buurt van Schiphol) naar Vorden om de rust, ruimte en natuur op te zoeken. In de zoektocht naar een nieuwe kerk zijn we op een gegeven moment De Schakel tegengekomen. De warmte en echtheid van de mensen die we spraken, de Bijbelgetrouwe inhoud van de diensten en het feit dat het een lokale gemeente is met aandacht voor elkaar, maakt dat we graag komen en inmiddels ook lid zijn geworden. In de 'andere' weken gaan we naar de Baptistengemeente Doetinchem. Ook een fijne gemeente maar van een compleet andere samenstelling met veel jeugd en gezinnen zodat onze jongens ook kunnen bouwen aan een christelijke vriendengroep.

Zoals ook aangegeven in de vorige nieuwsbrief mag ik vanaf dit jaar het penningmeesterschap overnemen van de heer de Jong. We zijn blij dat we op deze wijze ook een bijdrage kunnen leveren en ik hoop dat ik dit net zo goed en trouw mag doen zoals dit de jaren voor mij ook gedaan is.

Hartelijke groet, Gods zegen en graag tot ziens, ook namens mijn vrouw en kinderen.

LIEVE MENSEN

OVERWIN HET KWAAD DOOR HET GOEDE!

door Henri van Dijk

Er zijn altijd wel plekken op de wereld waar er strijd is, waar oorlog is. En toch grijpt deze nieuwe oorlog tussen Rusland en Oekraïne ons aan. Het is zo dichtbij. Het heeft invloed op ons land en op ons leven. Maar... we hebben hoop! We staan erbij stil dat het geloof in God een enorm verschil kan maken in alle aspecten van ons leven. Ook in tijden van oorlog en onrust.

Wat voor gevoelens roept de oorlog in Oekraïne bij je op? Boosheid? Verdriet? Angst misschien?

Het is bizar om te zien wat er op redelijk korte afstand van ons land allemaal gebeurt. Mensen in schuilkelders en metrostations, grote groepen vluchtelingen, die alles (vaak ook hun vader...) moeten achterlaten, onschuldige slachtoffers en een onzekere toekomst voor velen. Je zou er maar middenin zitten...Misschien geeft dit alles je ook wel een machteloos gevoel. Wat kun je doen..? Laten we met die vraag in gedachten de Bijbel eens openen:

17 Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle mensen zien dat jullie het goede willen doen.

18 Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te leven.

19 Beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over aan God. Want in de heilige boeken zegt God: «Ik ben het die straft. Ik geef ieder mens wat hij verdient.» 20 Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee laat je zien dat niet jij, maar God hem zal straffen. 21 Laat je niet overwinnen door het kwaad. Maar overwin het kwaad door het goede.

(Romeinen 12: 17-21)

Dit Bijbelgedeelte roept ons op om niet in onze boosheid en wrok te blijven hangen. Uiteindelijk zal God rechtspreken over mensen die kiezen voor het kwaad. Aan ons de opdracht om (voor zover het van ons afhangt) in vrede te leven met anderen en het goede te doen. Het goede doen... Hoe kunnen wij het goede doen in een situatie zoals in Oekraïne? Dat is inderdaad niet altijd makkelijk. En we kunnen het ook niet zomaar oplossen natuurlijk...

Toch kunnen we dingen doen die iets goed betekenen voor de mensen in nood. Een paar voorbeelden:

- BIDDEN:

We kunnen bidden voor de mensen in de Oekraïne, voor de regering daar, voor regeringsleiders van andere landen, dat ze het goede doen en zelfs voor Poetin, dat hij zijn plannen stopt.

GEVEN:

Je kunt een donatie doen aan hulporganisaties die actief zijn in Oekraïne; misschien ook wel via jullie eigen gemeente. Er is veel geld nodig voor voedsel, kleding, medicijnen, etc. Elke euro helpt. In veel plaatsen zijn ook inzamelingsacties waar je spullen kunt inleveren. Misschien ook bij jou in de buurt?

GASTVRIJHEID:

Waarschijnlijk gaan we binnenkort ook vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland zien. Misschien ook wel bij jou in de buurt. Hoe reageer je daarop? Wie weet kun je door een open, gastvrije houding en wellicht met helpende handen iets betekenen?

ZEGENEN:

Zegenen is het goede over iemand uitspreken. Net als vroeger de priester; hij sprak de zegen van God over het volk en verbindt hiermee eigenlijk het volk met God en God met het volk. Wij zijn natuurlijk geen priesters, maar we mogen deze zegen wel als gebed uitspreken voor het volk Oekraïne en iedereen die met de vreselijke gevolgen van de oorlog te maken heeft.

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen
Numeri 6:24-26*

Het zijn zo maar wat voorbeelden. Er is vast meer te bedenken. Het lijken misschien kleine dingen, maar kleine dingen kunnen zeker een verschil maken! Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar kies voor het goede!

Gebod:

Vader in de hemel, U kent ons. U weet hoe we ons voelen als we het kwaad in de Oekraïne zien gebeuren. We leggen onze gevoelens en gedachten bij U neer.

Wilt U ons helpen om het goede te doen in deze moeilijke situatie!

* Deze zegen is ook als lied te beluisteren: Zoek op YouTube naar de Nederlandse versie van dit lied
'De Blessing - Maasbach Worship' <https://www.youtube.com/watch?v=jA3wJQCyeuI>

LAAT JE HART SPREKEN

DUURT DE OORLOG VOORT DOOR RENÉ VAN LOENEN

Duurt de oorlog voort, sterven kinderen van honger, wenen vaders luid om hun zonen in de strijd.
Krijgen meisjes les in het dansen zonder partner, Wie heeft dan profijt?

Duurt de oorlog voort, wordt de waarheid bruut gegijzeld, trekt de wolf het kleed van de onschuld aan,
wordt de vredesroep honend als verraad bestempeld, wie doorziet de waan?

Duurt de oorlog voort, ondermijnt terreur het leven, trekt een schare weg voor de dreiging van een bom,
raakt een volk ontheemd om de nationale glorie, wie kijkt naar hen om?

Duurt de oorlog voort, worden rijker zichtbaar rijker, prijst men wapentuig dat de aarde beven doet,
wordt een vruchtbaar land morgen tot een woeste vlakte, wie keurt zo iets goed?

Duurt de oorlog voort, sluiten wij dan niet de hemel?
Duurt de oorlog voort, schep[pen wij dan niet een hel?
Duurt de oorlog voort, wordt het ons dan nog vergeven?
Duurt de oorlog voort.....en voort.....en voort

<https://www.youtube.com/watch?v=0Cw9gw30yyw>

LAAT JE HART SPREKEN

DE HEER BESCHUT WIE BIJ HEM SCHUILEN

De Heer beschut wie bij Hem schuilen, Hij is
een rots, een zon, een schild
Een schouder om op uit te huilen, een stem die
wind en water stilt.

De goede grond van ons vertrouwen, een vast en
veilig fundament,
waarop de hoop een huis kan bouwen, gezegend
wie de schuilplaats kent!

Want komt de storm en striemt de regen, dan
valt het huis gebouwd op zand,
Maar is het op de rots gelegen, dan houdt het
vast en zeker stand.

Ingezonden door Nel en Henk Kloosterboer

https://www.youtube.com/watch?v=Fb_nygDcn_A

LAAT JE HART SPREKEN

Naar aanleiding van de preek van Gerrit Beking (13 maart 2022) hebben we dit lied bijgevoegd.

IK ZAL ER ZIJN DOOR SELA

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. Uw naam
is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>

OPBRENGST COLLECTE T.B.V. SLACHTOFFERS OEKRAÏNE

€ 561,00



SECRETARIAAT: DESCHAKEL2017@HOTMAIL.COM



STICHTINGCHRISTENGEMEENTE.DESCHAKEL



WWW.STICHTINGDESCHAKEL.COM



NL 87 RABO 0322 1400 48