

NIEUWSBRIEF

Jaargang 1 nummer 5



Secretariaat:
deschakel2017@hotmail.com



stichtingchristengemeente.deschakel



www.stichtingdeschakel.com



NL 87 RABO 0322 1400 48

Vanuit het bestuur en organisatie

Juni 2021

Welke weg gaan we?

Het is juni, de vrijheid lonkt weer naar ons, er komen steeds meer versoepelingen. Het grootste verdriet van de lockdown lijkt achter ons te liggen. Een tijd waarin we groot respect en waardering voor de zorg mogen hebben. Tijd waarin we stil gezet werden, na een tijd waarin we gewend waren om te denken dat alles kon en dat we alles konden regelen. Maar één virus en de wereld is in rep en roer en dan zie je hoe kwetsbaar de mens is!

De afgelopen tijd is ook een tijd van rust en overdenking geweest. We hebben Pinksteren gevierd en we mochten de heilige Geest ontvangen. Het terugkeren van Jezus naar zijn hemelse Vader biedt ons dit aan als we ons hart open stellen. Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij moeten ieder op onze eigen manier Zijn weg gaan, maar Hem op de eerste plaats zetten geeft houvast, troost en rust, zélf als je Hem niet ervaart. Hij is er door de eeuwen heen altijd geweest!

Lied ter bemoediging: Al de weg leidt mij mijn Heiland (Joh de Heer nr 5)
Allen Gods nabijheid gewenst!

<https://www.youtube.com/watch?v=EsseLJRzwg8>

Symen van der Meulen

Voorganger van deze maand: Hans Frinsel

'Hij is wonderbaar van raad en groot van beleid.' Lezen: Jesaja 28:23-29

Aan het einde van de eerste corona golf werd voorspeld dat het na de tweede golf afgelopen zou zijn. Inmiddels zijn we bijna over de derde golf heen. We zuchten. Wanneer komt er definitief een einde aan de restricties?

Bovenstaande vers komt uit Jesaja 28, een Bijbelboek vol bemoedigende beloftes, maar ook met veel waarschuwingen voor rampen, oordelen en lijden als gevolg van de zonde. Daar zat Israël middenin en ze begreep dat niet. Wanneer kwam er een einde aan? Dan ineens introduceert Jesaja een heel bijzonder stukje.

In wat een agrarische verhandeling lijkt, benadrukt God dat er een plan en een patroon in Zijn handelen zitten; alles heeft een doel en z'n tijd. Het ploegen is zwaar en lijkt eindeloos. Maar op een dag is het klaar. Moeilijke tijden duren niet voor altijd. God gebruikt het voor Zijn doel. We doorzien dat vaak niet, maar we mogen verzekerd zijn 'dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede' (Rom. 8:28). Hij wil ons onderwijzen.

Laten we ons niet blindstaren op het effect van de huidige crisis op ons aardse leven. God wil ons geestelijke lessen leren en misschien op een nieuwe manier inschakelen om naar elkaar en naar onze naasten om te zien. Zelfs in coronatijd schenkt Hij mogelijkheden om te zaaien, te oogsten en te groeien in het geloof. 'O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen (Rom. 11:33)!'

Agenda bijeenkomsten

- 27-6 Piet Piersma
- 11-7 ds. Jan Bakker
- 25-7 René Wichers

- De volgende nieuwsbrief komt uit in week 28

Laat je hart spreken

Bijbelbrunch

Een Bijbelbrunch, wat is dat?

Een Bijbelbrunch is een bijeenkomst waarbij een ieder in een ontspannen en gemoedelijke sfeer zijn of haar talenten mag gebruiken, dienstbaar aan elkaar en ter ere van God.

Ben je bijvoorbeeld muzikaal? Dan mag je ons tijdens het zingen begeleiden op jouw favoriete muziekinstrument!

Kun je goed koken? Dan genieten wij van jouw heerlijke gerechten!

Heb je veel Bijbelkennis? Dan luisteren we aandachtig naar jouw uitleg!

Heb je veel vragen en twijfels over wat er in de Bijbel staat?

Ook dan luisteren we graag naar jou!

Want jouw vragen helpen ons om (opnieuw) na te denken over wat de Bijbel ons te zeggen heeft!

De indeling van een Bijbelbrunch ochtend is vaak ongeveer als volgt:

- Samen zingen - Samen Bijbel lezen - Samen bespreken wat het gelezen bijbel gedeelte ons zegt, wat het met ons doet en wat voor vragen het bij ons oproept.
- Samen bidden - Samen eten 😊

Wij zien er naar uit om samen van jouw talent te genieten.

Kom je ook?

Hartelijke groet,
Egbert Harmsen.

NB. Egbert Harmsen heeft in 2020 aan het bestuur van de Schakel voorgesteld om de Bijbelbrunch samen te organiseren in bijv. de Kapel. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en wij hopen dit te gaan organiseren op de 1ste zondag van de maand. U leest hier meer over in de volgende nieuwsbrieven.

Puzzelhoek

Oplossing puzzel nieuwsbrief 4:

Van de overgebleven letters kunt u het de zin 'Gods geest helpt mij' maken.

De nieuwe puzzel vindt u op de volgende pagina .



Bijbelse namen

D	A	M	K	G	B	R	W	D	X	N	O	E	D	I	G	S	U
G	R	I	N	O	S	M	I	S	A	H	C	I	M	W	W	K	X
K	O	A	V	K	V	J	R	S	N	S	X	W	E	M	C	Q	I
C	B	R	U	B	K	P	P	I	A	A	C	T	N	M	M	C	E
C	E	F	F	G	B	O	A	Z	A	M	T	B	W	U	O	L	Q
B	D	E	Z	X	X	R	K	D	G	J	U	A	P	N	M	A	K
D	P	C	N	D	W	W	W	K	S	G	I	E	N	M	H	M	B
N	E	R	A	N	E	T	P	Y	G	E	L	Z	L	O	X	H	I
A	B	I	M	E	L	E	K	P	H	E	E	N	B	R	J	F	N
A	L	I	L	E	D	N	E	N	E	J	I	T	S	I	L	I	F
A	I	O	I	W	U	N	X	N	O	E	Q	S	I	I	G	L	J
Y	Y	O	I	Z	J	V	W	S	L	H	T	U	R	M	B	G	W
C	K	S	K	K	Y	F	G	F	M	L	L	N	O	M	M	A	Y
S	M	V	Q	A	U	J	N	N	K	R	A	S	V	S	Q	L	I
N	X	H	W	R	Z	F	B	N	I	M	A	J	N	E	B	P	J
Z	X	L	F	A	T	U	I	P	I	H	C	A	O	N	A	M	I
B	Y	L	R	B	V	N	O	L	U	B	E	Z	B	R	O	E	Z
C	B	J	N	Q	S	A	U	L	U	X	L	E	H	A	T	X	H

- ABIMELEK
- BARAK
- DEBORA
- EGYPTENAREN
- GIDEON
- MANOACH
- RUTH
- SIMSON
- AMMON
- BENJAMIN
- DELILA
- ELI
- JAIR
- MICHA
- SAMUEL
- ZEBULON
- ARK
- BOAZ
- EFRAIM
- FILISTIJENEN
- JONATAN
- MOAB
- SAUL

