



NIEUWSBRIEF

Jaargang 1 nummer 4



Secretariaat:
deschakel2017@hotmail.com



stichtingchristengemeente.deschakel



www.stichtingdeschakel.com



NL 87 RABO 0322 1400 48

Vanuit het bestuur en organisatie

Mei 2021

Het voorjaar doet verlangen naar alles wat gaat bloeien en groeien. Mensen zien er naar uit. Afgelopen maanden is bij veel mensen door de beperkende maatregelen de glans verdwenen. En dan is er, zeker bij de ouderen onder ons, ook nog de herinnering aan de oorlogstijd en de periode direct er na van opbouw. Er werd veerkracht getoond. Tijdens bijeenkomsten met name ook in kerken werden mensen gemotiveerd, pakten gezamenlijk aan en er was dankbaarheid. De kracht van social media kende men nog niet. Dat is nu geheel anders. Elke kleur en stem laat zich nu gelden en eist zijn belang op. Dit gedrag is heel herkenbaar als wij hierover in de Bijbel lezen hoe het volk Israël tegen hun leider en God opstond. Ik denk vaak aan dit Bijbelgedeelte terug. Blijkbaar leren wij er niet van en doen wij nog steeds hetzelfde in de dagelijkse praktijk en sluiten we God en onze naaste uit. Maar God bekommert zich om ons en ontfermt zich over ons door ons de hand toe te reiken al vanaf het eerste begin. Wij hoeven die hand alleen maar te pakken. Dan gaan wij met Hem het voorjaar tegemoet. Wat zijn wij toch gezegende mensen.

Jan Dijkman

Agenda bijeenkomsten

- De bijeenkomsten zijn helaas afgelast i.v.m. Corona. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
- De volgende nieuwsbrief komt uit in week 24

Voorganger van deze maand: Theo Niemeijer

En Hij hief de handen op en zegende hen (Lucas 24 vs.50)

Na veertig dagen, waarin de Here Jezus regelmatig aan zijn discipelen verscheen, kwam het moment, waarop Hij weer naar huis zou gaan. Zijn werk hier op aarde zat er op en dat zou nu door zijn discipelen voortgezet moeten worden. Om deze taak uit te kunnen oefenen, was het zaak om in Jeruzalem te wachten op de belofte van de Vader. God zou zijn Geest uitstorten, zodat de discipelen vol van de Heilige Geest getuigen konden zijn! Van de Here Jezus lezen we dat Hij 'in de hemel opgenomen werd en Zich aan de rechterhand Gods gezet heeft' (Marcus 16 vs.19). Daar aan de rechterhand van God werd Hij voor ons de Hoge Priester, die als Middelaar ons vertegenwoordigt bij God. Als Hogepriester is Hij het hemelse heiligdom binnengegaan en heeft ons met zijn eigen bloed met God verzoend. Nadat Hij als profeet Gods Woord op aarde gebracht heeft en in Jeruzalem gedood werd, heeft Hij nu zijn hogepriesterlijke taak in de hemel opgenomen. Wanneer Hij met zijn hogepriesterlijk werk klaar is, zal Hij als koning op aarde weerkomen om zijn koningschap te vestigen. Zo zien we dat de Here Jezus de ware Messias (gezelfde) is als: profeet, priester en koning. Toen de Here Jezus naar de hemel voer, hief de Here Jezus zegenend zijn handen omhoog en onder die zegenende handen mogen we Hem nu dienen, tot die dag, waarop we Hem in heerlijkheid mogen ontmoeten. Deze dag zal niet lang meer op zich laten wachten!

Met een hartelijke groet,
Theo Niemeijer

Laat je hart spreken

Als ik de koeien zie grazen in onze bloemrijke weilanden, moet ik denken aan de Bijbelse belofte; Ik zal u leiden naar een land van Melk en Honing.

Toen het Joodse volk deze belofte kreeg leefde zij als slaven in Egypte.
Ook op dit moment worden in Nederland(!) mensen als slaven verkocht, mishandeld en uitgebuit.

Dit betreft voornamelijk meisjes en jonge vrouwen die daardoor in de prostitutie terecht komen.
Stichting Tot Heil Des Volks (THDV) zet zich in om deze vrouwen hier uit te halen.

Door mee te doen aan een muskathlon zet ik mij in voor het werk van THDV.
Mijn doel is om 4 vrouwen te helpen uit de prostitutie te stappen, hier is 10.000 euro voor nodig.
Wilt u mij steunen? Dat kan door gebed en met een gift!

Doneren kan via mijn deelnemerspagina:
<https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/3631/egbert-harmsen.html>

Alvast bedankt,
Egbert Harmsen
06-21411504

Meer info kijk op:
www.muskathlon.com
www.THDV.nl

Puzzelhoek

Oplossing puzzel nieuwsbrief 3:

‘Hij werd overvallen door doodsangst maar bleef bidden’.

De nieuwe puzzel vindt u op de volgende pagina .



Woordzoeker Hemelvaart en Pinksteren

(de overgebleven letters vormen de oplossing)

T	T	R	O	O	S	T	E	R	G	O	D	N	I	W
R	S	G	P	A	A	V	L	A	M	M	E	N	T	D
A	E	E	G	F	P	E	E	S					O	S
A	E	L	E	S	O	R	E	R					E	G
V	G	U	S	C	S	S	D	E					S	N
L	N	I	T	H	T	C	N	G					P	E
E	I	D	A	E	E	H	A	N	R	V	W	N	R	L
M	T	Z	A	I	L	I	H	A	U	E	O	E	A	E
E	R	E	N	D	E	N	R	G	U	R	L	N	A	P
H	O	G	F	P	N	I	E	S	V	V	K	I	K	I
E	T	I	E	E	D	N	T	U	N	U	E	E	E	C
M	S	L	E	T	O	G	H	A	E	L	N	M	E	S
E	T	I	S	R	O	S	C	M	L	D	T	O	H	I
L	I	E	T	U	J	E	E	M	A	L	P	R	T	D
M	U	H	I	S	N	E	R	E	T	S	K	N	I	P

DEEL
GELUID
TALEN
FEEST
VUUR
ZEG
WIND

VERVULD
HEMELVAART
PINKSTEREN
UITSTORTING
TOESPRAAK
APOSTELEN
AFSCHEID

ROMEINEN
GEEST
HEILIGE
HEMEL
RECHTERHAND
WOLKEN
JOOD

OPGESTAAN
DISCIPELEN
EMMAUSGANGERS
VERSCHIJNING
VLAMMEN
TROOSTER
PETRUS

