

NIEUWSBRIEF

Jaargang 1 - nummer 2



Secretariaat:
deschakel2017@hotmail.com



stichtingchristengemeente.deschakel



www.stichtingdeschakel.com



NL 87 RABO 0322 1400 48

Vanuit het bestuur

Maart 2021

Het is weer voorjaar en de natuur komt weer tot leven. Als je alles wat ontspruit ziet en je staat eens bij stil bij de geboorte van al dat jonge leven, dan kan je echt verwonderd raken. Wat is de natuur mooi!! Het is maart en we leven in de 40 dagen tijd. De tijd naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Een tijd om er ook eens bewust bij stil te staan wat deze tijd betekent. God die de wereld zo liefhad en de mens (hier mag je je eigen naam invullen) dat Hij zijn Zoon gegeven heeft als verlosser en redder van jouw zonden. Hij heeft het allemaal op zich genomen aan het kruis op Golgotha. En daarmee is hij de middelaar geworden tussen God en de mens. Dit is echt een wonder, met je verstand kan je het niet bevatten. Als je dat bedenkt dan mag je daar elke dag dankbaar voor zijn. Jezus zei zelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Vanuit die belofte en Zijn liefde voor ons mogen we dit jaaren de toekomst verder tegemoet gaan.

Allen Gods nabijheid toegewenst!

Symen van der Meulen, voorzitter

Alle Schakelbezoekers kunnen deze week **als teken van verbondenheid** een kleine Paasattentie verwachten.

Agenda bijeenkomsten

- De bijeenkomsten zijn helaas afgelast i.v.m. Corona. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
- De volgende nieuwsbrief komt uit in week 15 (week van 15 april)

Voorganger van deze maand: Gerrit Beking

Geliefde lezers,

Bijzonder dat wij elkaar nu via deze 2^{de} nieuwsbrief mogen 'ontmoeten' in deze best wel bizarre en beperkende omstandigheden, maar weet dit dat, te midden van alles wat er veraf en dichtbij gaande is, wij in gelovig vertrouwen belijden: **"Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft!"** (Zie: Opwekking 44)

Als eerste wil ik reageren op het spreekwoord wat Symen van der Meulen in zijn stukje in de 1^{ste} nieuwsbrief heeft aangehaald: **'Van het concert des levens krijgt niemand een program.'**



Voor de meeste (oudere) mensen is dit heel herkenbaar...maar ooit in het verre verleden kreeg ik van mijn moeder een - zo op het eerste gezicht - gelijkend spreekwoord op een tegeltje – zie de foto (hier aan de linkerszijde afgebeeld)

Wat Symen ook in zijn stukje aanhaalde vanuit Spreuken 16:9 **'Wij maken onze plannen en God bestiert onze gangen'** stemt met de tekst op dit speciale tegeltje overéén en in de overbekende Psalm 139 staat dit in de verzen 13 t/m 18 zo alles overtreffend wonderbaar beschreven!



Als tweede wil ik jullie vanuit onze verbondenheid (1 Thess. 2:17 NBG) met het oog op Goede Vrijdag en het aankomende Paasfeest de digitale versie van een boekenlegger* aanbieden Pasen! en Betekenis...

En ten derde bepalen bij enkele tekstwoorden vanuit Gods Woord: Romeinen 8:34, 1 Cor. 15: 14, 17, 20 en 49 (NGB) en bij het Paaslied: Jezus Christus leeft.... **Jezus Christus leeft!!!**



Tot slot wil ik jullie aanmoedigen de genoemde Bijbelteksten zelf op te gaan zoeken en te lezen ter persoonlijke overdenking, vertroosting en bemoediging! Daarbij is het zeker goed om tijdens de Paasdagen de Bijbelgedeeltes in zijn geheel te gaan lezen...

In en door Christus de opgestane Heer met elkaar verbonden, met een hartelijke groet van Gerrit Beking.

*) Deze boekenlegger is verkrijgbaar bij: Stichting Er is Meer: www.erismeer.nl

Laat je hart spreken

In deze rubriek mag u uw hart laten spreken.

Heeft u een mooi lied, gedicht of Bijbeltekst of iets anders dat u graag wilt delen dan kan dat in deze rubriek. (stuur dit per mail of naar p/a Burg. Galleestraat 56, 7251 EC Vorden)

<https://www.youtube.com/watch?v=OFGOOTS7ujA>

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer weer.
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af,
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind,
en zegt telken kere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn goddelijk wezen, is zijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.



NAMENZOEKER

In deze woordzoeker zijn Bijbelse namen verstopt.
Hoeveel verschillende namen kunt u vinden? Schrijf de namen op

N	I	M	A	J	N	E	B	W	A
I	E	F	I	B	O	A	Z	J	P
S	F	J	R	O	I	R	A	A	S
A	O	L	A	K	G	S	U	N	I
B	W	U	M	A	E	L	O	T	E
F	E	Z	O	J	U	S	A	S	H
L	F	J	Z	S	M	N	A	M	R
E	R	E	E	I	O	U	N	A	I
A	A	L	S	J	O	E	L	R	B
M	I	I	N	O	R	A	A	T	A
S	M	S	V	E	O	P	G	H	C
I	N	A	B	A	L	E	B	A	H
H	A	G	A	R	K	T	B	O	A
J	I	K	V	A	S	R	U	I	R
O	K	S	A	C	A	U	A	E	A
N	S	S	S	H	U	S	H	N	N
A	I	K	A	E	L	T	N	A	B
T	H	M	I	L	S	A	T	O	L
H	A	T	N	E	H	H	N	M	K
A	N	I	A	K	A	T	L	I	G
N	O	I	N	N	D	I	V	A	D
K	E	S	A	R	A	A	I	L	E

Antwoorden puzzel uit nieuwsbrief nr.1:

1. Struisvogel
2. Duiven
3. Adelaar
4. Raaf
5. Ransuil
6. Mussen
7. Kwartels
8. Havik
9. Zwaluw
10. Ooievaar