

NIEUWSBRIEF

Jaargang 1 nummer 3



Secretariaat:
deschakel2017@hotmail.com



stichtingchristengemeente.deschakel



www.stichtingdeschakel.com



NL 87 RABO 0322 1400 48

Vanuit het bestuur en organisatie

April 2021

Pasen, een blik op de toekomst?

Vele van ons hebben de periode 1940-1945 meegemaakt met alle verschrikkingen die er zijn geweest. Razzia's, verduisteringsgordijnen, het te werk stellen van jonge mensen en ga zomaar door. U kent al deze verhalen en misschien heeft u ze van dichtbij zelf meegemaakt. Kunnen wij die periode overzetten naar de tijd van vandaag, de tijd van corona? Ook nu wordt veel geklaagd gehoord. Jonge mensen die er niet meer tegenkunnen, het niet meer kunnen verwerken. Zuchtend, kreunend wanneer komt er een eind aan al deze belemmeringen, wanneer kunnen we weer ons "oude leventje" oppakken. Ook de oudere generatie heeft vraagtekens bij deze tijd. Aan huis gekluisterd, geen bezoek van je kinderen of kleinkinderen. Er is een tijd van zuchten en een tijd van verlangen. Er is een tijd.....vul maar in. Maar weet u, God verlaat ons niet, geeft ons bemoediging, geeft ons Pasen, geeft tijden van verwachting en hoop. Hoe zegt Paulus dit in Filippenzen 4: *"Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus"*.

David C de Jong

Agenda bijeenkomsten

- De bijeenkomsten zijn helaas afgelast i.v.m. Corona. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
- De volgende nieuwsbrief komt uit in week 19

Voorganger van deze maand: Henri van Dijk

Beste broeders en zusters,

Binnenkort is het weer Koningsdag. Inmiddels is Willem Alexander alweer 8 jaar koning van ons land. Op 30 april 2013 vond de inhuldiging plaats. Na jaren van voorbereiding nam hij deze taak over van zijn moeder, destijds koningin Beatrix. De eerste vraag die prinses Amalia aan de koning vroeg was: *'Pap, hoe lang ga jij het doen?'* Nu al wordt zij voorbereid op de taak die haar wacht.

Zo is het ook in het Koninkrijk van God. Als hemelburgers zijn we geroepen om de grote Koning te dienen. Onze voorbereiding mag bestaan uit Gods eigen woorden, Zijn bemoedigingen en aanwezigheid in ons leven.

Tijdens het inhuldigingsmoment zweerde de koning trouw aan het statuut van het koninkrijk en de grondwet. Hij laat daarmee zien hier volledig achter te staan en er helemaal voor te gaan.

Als christen zijn wij geroepen om te dienen in woord en in werk, om helemaal voor het Koninkrijk te gaan. Een wonder dat God ons wil gebruiken, ondanks onze onvolkomenheden. Wat een zegen dat de opgestane Heiland ons niet zonder hulp achter heeft gelaten maar Zijn Geest heeft gezonden om ons te helpen.

We mogen uitzien naar een volmaakt Koninkrijk en tot die tijd meewerken met de grote Koning aan de realisering van Zijn Koninkrijk. Nu als deels aanwezig op aarde, soms zichtbaar, maar vaak ook verborgen. Laat dat ons gebed daarom zijn: Uw Koninkrijk kome!

Laat je hart spreken

Veilig in Jezus' armen

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Vervolg

Jezus mijn dierb're toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Bekijk het fragment in de volgende link: https://youtu.be/sd8ZvL_lydc

Ingezonden door: G.J. Roseboom

Puzzelhoek

Puzzel:

Antwoorden nieuwsbrief maart 2021

Antwoorden:

Abel, Abraham, Jakob, Jozef, Rachel, Saul, Lea, Benjamin, Mozes, Martha, Petrus, Maria, Aaron, Hagar, Isaak, Simson, Hanna, Ismael, Jona, David, Esther, Ananias, Paulus, Hiskia, Jonathan, Efraim, Ruth, Achab, Jesaja, Joel, Nathan, Elia, Elisa, Naomi, Boaz, Job, Esau, Kain, Lot, Sara, Laban, Rachab, Sem, Dina

44 in totaal

De nieuwe puzzel 'geheimschrift' vindt u op de volgende pagina .



Jezus in Gethsémané

Luk 22

KRAAK DE CODE!

■ ★ ✈ ◆ ◉ | ✂

□ □ □ □ □ □ □

✚ ✖ ◉ | ✖ ♥ ✕ ✕ ◉ ✕

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

✂ ✚ ✚ |

□ □ □ □

✂ ✚ ✚ ✂ ◆ ♥ ✕ ✂ ◆ ◉

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

✈ ♥ ♥ |

□ □ □ □

✚ ✕ ◉ ◉ □

□ □ □ □ □

✚ ★ ✂ ✂ ◉ ✕

□ □ □ □ □ □

♥ = A	✕ = N
✚ = B	✚ = O
➡ = C	◐ = P
✂ = D	✎ = Q
◉ = E	= R
□ = F	◆ = S
✂ = G	✖ = T
■ = H	▲ = U
★ = I	✖ = V
✈ = J	◆ = W
✓ = K	● = X
✕ = L	○ = Y
✈ = M	✎ = Z

